



Familien Flygenring (Fliegenring)

Det oprindelige navn er **FLIEGENRING** og betyder oversat fra tysk, flyvende ring. Omkring år 1700 ændres stavemåden spredt over en årrække til **FLYGENRING**.

Familien kan spores tilbage til ca. år 1500. **Lorentz Dücker** har været bøddel i Elmshorn i Tyskland siden 1635 og får sin sidste koncession i 1647. En af hans døtre gifter sig med **Andreas Fliegenring**. Navnet er ukendt, N. I året 1635 får de sønnen **Valentin Fliegenring** i Elmshorn, ca. 30 km nordvest for Hamburg i Tyskland. I 1654 gifter han sig med **Dorothea Von Graven** der er født 10. juli 1636 i Harburg, der er en del af det sydlige Hamburg i Tyskland. De bliver gift i byen Elmshorn. Han ernærer sig som skarpretter (bøddel), fra 1664 i Elmshorn. I en artikel hævdes det, at familien har været bøddler i 80 år og der er dokumentation for, at der i omkring 1600-1700 tallet alene i Tyskland var over 30 skarprettere med navnet, **Fliegenring**, og med børn er der registreret 44 navne. Så familien har tysk oprindelse. **Valentin** dør i 1680 og **Dorothea** i 1699. Begge dør i Elmshorn i Tyskland. Men familien havde forgreninger langs østersøkysten helt op til Estland og langt ind i Rusland. Fra 1690 til 1704 var Detloff Fliegenring skarpretter i Tallinn. I 1740 var en Fliegenring skarpretter i Øst-Preussen.

Men de får en søn som de navngiver med samme navn som faderen, **Valentin Fliegenring**. Han fødes 23. januar 1659 i Ottensen, udkanten af Hamburg i Tyskland. Noget tyder på at der måske kan være flere børn. Han ernærer sig, lige som sin fader, også som skarpretter. I 1682 gifter han sig med **Magdalene Geltzer** i Altona (Ottensen). **Magdalene Geltzer** er datter af en skarpretter fra en berømt stor familie i Tyskland, hvor alle har været skarprettere.

Den 2. oktober 1685 får de en søn der navngives **Matthias Christian Fliegenring**. De bor stadig i Altona i Tyskland. Op til sin død i 1729, ernærer han sig ligeledes som skarpretter/Mesterman/Bøddel. Omkring 1709-10 flytter han til Danmark og bosætter sig i Helsingør. D. 17. januar 1710 gifter han sig med **Rebecca**

Mühlhausen, født i Helsingør i 1688. Rebecca er datter af **Frantz Mühlhausen**. Lad os lige tage et kig på denne **Mühlhausen**. Hele familien **Mühlhausen** har ernæret sig som skarprettere over det meste af landet gennem mange år og et sted kan man læse følgende:

*På sin nyerhvervede grund anlagde Hr. Hansen en urtehaug samt plantede frugttræer. For at finansiere alt dette, lånte han i alt 450 Rdr af ingen ringere end Hr. **Frantz Mühlhausen**. For de første 400 Rdr imod 1. prioritets pant i ejendommen, til 5 % p.a. De sidste 50 Rdr lånets imod løspørepant i familien Hansens samlede indbo.*

Senere kan i samme fortælling læses:

Til vitterlighed bevidnede en af Jørgen Hansens

*gode venner, nemlig **G. Mühlhausen**, (G= Gottschalk eller Godoschalck) der var søn af **Frantz Mühlhausen**.*

Senere er en Hr. **Mühlhausen**, der anses for at være en kendt person, fadder for nogle af hr. **Jørgen**

Hansens børn. Om **Mühlhausen** skrives også:

Mühlhausen var i det 17. og 18. århundrede en slægt af universitetsuddannede kirurger, "natmænd" (dvs. de der tømte lokummer og parterede selvdøde dyr) og skorstensfejere; men først og fremmest skarprettere, det vil sige de gjorde et håndværk ud af at henrette dødsdømte med sværd eller økse (de andre var kun bøddleknægte). Den her nævnte fadder (og kreditor) var **Frantz Mühlhausen**, der af **Jørgen Hansen** kaldtes "en god ven". Han var garnisons-skarpretter og natmand i København indtil 1741, hvorefter han nedsatte sig som "physicus" (= læge) på Frederiksberg. Hans eneste søn var **Gottschalk Mühlhausen**, der 15/7 1740 forsvarede sin doktordisputats "De cruditate, coctione et crisi". Også han var skarpretter.

Igen i 1754 måtte **Jørgen Hansen** låne penge, uden at det første lån var betalt.

Han lånte igen af **Frantz Mühlhausen**, denne gang 200 Rdr og **Hans Kreutzfeldt** (svigerfars bror?) kautionerede.

Frantz Mühlhausen får Praksistilladelse som kirurg i 1736

Som et kuriosum kan det så nævnes, at det var hans søn, **Gottschalk Mühlhausen** der i 1772 lemlæstede og aflivede **Struensee** og **Brandt**.



J.F. Struensee. Dette samtidige reportagestik viser det øjeblik den 28.4.1772, da skarpretteren har halshugget Struensee. Hans knægt holder det blodige hoved op for den tusindtallige tilskuerskare og de udkommanderede soldater og matroser. Neden for skafottet holder arbejdsvognen, der skal bringe de henrettedes parterede kroppe til Vestre Fællid, hvor de skal lægges på hjul og stejle.

Men Frantz havde jo altså også en datter, **Rebecca**, der gifter sig med vores **Mathias**. I 1710 får de en datter sammen, **Maria Flygenring**, men både mor og datter dør i 1711. De er ofre for den store pestepidemi der i 1711 tog livet af ca. 1/3 af Københavns befolkning. Den 14. juli 1716 gifter **Mathias** sig med **Sara Christine Conrad**. Hun kommer også fra en stor skarpretterfamilie. Brylluppet foregår i Skt. Ib kirke i Roskilde. I kirkebogen er han opført som skarpretter. Men inden da, har de fået en søn, **Valentin Jørgen Fliegenring** i 1714. Han dør i 1716. D.14.august 1716 får de en datter **Margaretha Fliegenring**. Hun dør i 1718. Sammen får de i alt 6 børn.

Nu flytter de til Tronhjem i Norge. Margaretha dør som 2 årig i 1718 i Helsingør så hun er ikke fulgt med til Norge.

D. 7. april 1719 får de **Rebecca Fliegenring** i Tronhjem.

D. 7. februar 1722 får de sønnen **Matthias Fliegenring** i Tronhjem.

D. 20. januar 1724 får de sønnen **Jørgen Flygenring** i Tronhjem.

I 1726 får de en datter **Malena Kristina Flygenring** i Tronhjem.

I 1728, da Malena er 2 år gammel, slår hendes far hende ihjel. Faderen, der jo stadig er skarpretter, bliver idømt fængsel på livstid og anbragt på Munkholm i Norge, men dør i arresten i 1729 af skørbug.

Citat:

Trondheim Byleksikon (1996): Matthias Christian Fliegenring blev sindssyg og dræbte sin datter i november 1728. Døde i arresten, før han kunne sættes på Munkholmen på livstid. Havde skørbug og var ved at dø af dette (muligvis er dette dødsårsagen). - Kilde Arkivverket/Forum, Norge

Der er her tale om en virkelig tragisk historie. Da Matthias tiltrådte sin stilling som skarpretter i Tronhjem, blev han lovet en tjenestebolig og samme lønvilkår som i resten af Norge. I de år han fungerede klagede han tit til øvrigheden over de vilkår ham og hans familie måtte leve under. Han fik ikke den løn der var aftalt og i tre år var der ingen tegl på taget. Dette gik ham meget på og flere gange bad han om at blive frigjort fra jobbet, han havde sågar flere gange bestilt billetter til Danmark. Men lige lidt hjalp det. De ville ikke give slip på ham. På et tidspunkt begyndte han at føle sig forfulgt, i sær fra kirkens præster. Dette tog mere og mere på ham og til sidst så meget, at han blev sengeliggende af sin paranoia. Flere prøvede at hjælpe ham, men intet hjalp. Hans tilstand blev kun værre. Dette førte til at han til sidst skar halsen over på sin 2 årige datter. Efterfølgende mente han ikke at kunne huske noget som helst om episoden. Han blev smidt i fangehullet og blev her mere og mere syg under de efterfølgende retssager. Han endte med at blive dømt til livsvarig ophold på Munkholm. Man mente nu han måtte have været sindssyg i gerningsøjeblikket. Under dette ophold i fangehullet, og det var virkeligt et hul, døde han af skørbug året efter i 1729. Han kom således aldrig til Munkholm. Han blev begravet uden nogen højtidelighed. I kirkebogen står han blot opført som "Mestemandens Liig".

Den stakkels enke, Sara Kirstine, gik en kummerlig tid i møde. Magistraten krævede at **Fliegenring** skulle betale 3 gange 18 lodd sølv for drabet på sin datter. Byfogeden slog hårdt til mod enken og tog arrest i alt hvad der var i skarpretterboligen af klæder og boskab. Det meste var intet værd, og alt blev takseret til 35 daler. Sara protesterede og mente at hun kunne betale med den ubetalte skarpretterløn fra fogeden. Dette blev bevilget. Sara fortsatte kampen med den manglende løn som hendes mand havde kæmpet for, og holdt samtidig liv i de 4 faderløse børn. Og magistraten manglede en skarpretter. Men nu begyndte naboerne at genere hende ved at kalde hende for hore og tæve. Nu skrev hun til magistraten og klagede så øvrigheden måtte på banen og dæmpe gemytterne. Nu bad hun om at måtte fortsætte jobbet hvor hende mand slap. Dog uden at selv svinge øksen, men derimod ansætte en svend. Hun havde faktisk allerede ansat **Johan Gottlieb Heinze** fra Tyskland. Han havde ikke lyst til at overtage enken med de 4 børn sammen med jobbet, så han tilbød Sara at rejse til København med en engangssum. 1730 rejser hun så med børnene til København. Sara Kirstine's videre skæbne er ukendt.

Rebecca lever til en voksen alder og gifter sig i 1740 med en skarpretter **Carl Frederik Schlegel**. Jørgens skæbne er ukendt. Men det er her, for første gang, at navnet **Flygenring** optræder i stedet for **Fliegenring**.

Nordmanden Torgrim Sørnes, har i 2016 skrevet bogen "Bøddel". Den omhandler **Matthias Fliegenring** fra 1685-1729 og beskriver hele livet som bøddel i Tronhjem. En fantastisk bog der bør læses.

Det ser ud til at det er her omkring den sidste skarpretter findes. Men nu har der så også været kontakt med virkelig mange forskellige personer der haft det job. Beskrivelser fra den tid fortæller også, at det var meget almindeligt at alle disse bøddelfamilier ikke havde omgang med andre mennesker. Sønner arvede ofte stillingen og døtre giftede sig ind i andre bøddelfamilier. Før 1750 var det ikke noget eftertragtet job.

I bogen Personalhistorisk Tidsskrift fra 1994 findes der et kapitel om Helstatens skarprettere. Her er en fortegnelse der omfatter 288 personer der alle har været skarprettere. Her kan man også se at slægten **Mühlhausen** og **Conrad** er meget store slægter. Og ligeledes at der er tale om meget komplicerede forhold med fætre og kusiner der gifter sig ind i hinandens forhold. Jeg har i min projekt medtaget en del af **Mühlhausen** grenen, men at føre den igennem vil være alt for omfattende i mit projekt.

Men **Matthias** fra 1722 kendes bedre. Han bliver den der fører familien videre til den vi kender i dag. Han flytter til København og d. 1. oktober 1744 gifter han sig i Garnisons Kirke med **Maren Larsdatter** og hans navn staves **Flygenring**. Med 2 prikker over y ét. Måske tidens stavemåde. Når han kan gifte sig i Garnisons Kirke, er det fordi han er blevet soldat. Fra 1744 til 1752 i Major Klees Comp. Artill. Fra 1754 til 1756 i Major Schøllers Comp. Og til 1760 i Oberst Schøllers comp. Han dør i 1786. Men inden da har han sammen med Maren sat 8 børn i verden.

D. 9. januar 1744 fødes **Christian Flygenring**, men han dør d. 14. oktober samme år.

D. 21. januar 1748 fødes **Anna Margrethe Flygenring**, men hun dør d.12. juli 1750, 2 år gammel.

D. 30.oktober 1749 fødes **Christopher Jørgen Flygenring**, men han dør d. 3. maj. 1752, 3 år gammel.

D. 15. april 1752 får de tvillinger. **Isaac Fliengenring**, der dør d. 19. juli 1758, 6 år gammel og **Abraham Fliengenring**.

D. 24.maj 1754 fødes **Jacob Flygenring**. Han dør som 2 årig d. 26. januar 1756.

D. 13. maj 1756 fødes en dreng der også får navnet **Jacob Flygenring**. De har jo lige, ca. 3 mdr. før, mistet

en Jacob, så de bruger navnet igen. Og denne gang med bedre held.

D. 16. april 1758 fødes **Jørgen Christian Flygenring**. Han dør d. 13. maj 1759, 1 år gammel.

Indtil videre går det ikke for godt. Ud af 8 børn er det kun lykkedes for Abraham og Jacob at føre slægten videre. Og i vores tilfælde er det grenen Abraham vi skal følge. Navnet Flygenring, staves stadig på begge måder, alt efter tilfældigheder i kirken.

Abraham er matros i flådens 34 comp. NO. 5 fra 1774 til 1776.

D. 24. maj 1776 gifter han sig, i Holmens Kirke, med **Ane Dorothea Nielsdatter Møller**. De går til den og får 9 børn og bor i Nyboder. Gennem tiden avancerer han og i 1783 er han i 4 artil.cp.no. 50. Fra 1784 til 1791 er han constabel i 4 Artil. Comp. No. 58. I 1798 er Quarteeremester. Han dør d. 23. juli 1798 og begravnes på Holmens Kirkegård. Hans kones skæbne er ukendt.

Men som nævnt, de får 9 børn som vi tager fra en ende af.

D. 31. marts 1775 får de **Sara Margrethe** der d. 16. august 1795 gifter sig med **Christian Moebus** og sammen får de 3 børn.

I 1777 får de **Niels Flygenring** der gifter sig med **Ane Kirstine Lundberg** fra 1774. Niels dør i 1855 og Ane i 1853. Sammen får de 8 børn.

I 1780 får de **Jacob Flygenring** der d. 27. juni 1803 gifter sig med **Dorthea Rebeche Christine Birch**. Sammen får de også 8 børn.

D. 8. juli 1783 får de **Johannes Holm Flygenring** der d. 14. november 1806 gifter sig med **Else Marie Møller** fra d. 2. februar 1784. Sammen får de 7 børn.

De får på et ukendt tidspunkt nu **Niels Flygenring** der dør i 1778.

D. 5. oktober 1784 får de **Johanne Maria Flygenring** i Holmens Kirke. Skæbne ukendt.

D. 9. februar 1786 fødes **Friderich Christian Flygenring**. Han dør d. 10. april 1786 fra Holmens kirke.

d. 21. december 1787 fødes **Maria Lisbeth Flygenring**. Skæbne ukendt.

Og nu kommer så sidste skud og ham der fører vores gren videre, nemlig

d. 3. juli 1791 hvor der fødes en dreng der får samme navn som ham der døde, nemlig **Friderich Christian Flygenring**. Han gifter sig med **Ane Margrethe Sivertsen** fra 1790. Begges skæbne er ukendt. Men de får 2 børn sammen.

I 1825 **Carl Ludvig Gotfred Flygenring**.

I 1827 får de **Jacob Heinrich August Flygenring** der d. 24. februar 1856 gifter sig med **Georgine Sophie Møller** og i 1856 får de sønnen **Georg August Flygenring** der desværre er dødfødt. Videre skæbne er ukendt.

Carl Ludvig Gotfred (min tipoldefar) gifter sig med **Laura Florentine Høier** og sammen får de 8 børn. De bor forskellige steder på Christianshavn og han er snedkersvend, men inden da har de været omkring Vordingborg, for den førstefødte kommer til verden her. Det er **Frederik Anton Flygenring**, født d. 13. februar 1852. Hvorfor de er i Vordingborg vides ikke, men året efter er de tilbage i København. Her fødes så resten.

d. 27. maj 1853 **Thalla Mathilde Flygenring** i Trinitatis Kirke. Skæbne ukendt.

d. 30. januar 1855 **Adolphine Henriette Flygenring** i Trinitatis. Gifter sig d. 30. maj 1878 med **Jørgen Theodor Nielsen**. Resten ukendt.

d. 20. juli 1857 **Camilla Hansine Flygenring** i Trinitatis. Resten ukendt.

d. 5. december 1858 **Georg August Flygenring** i skt. Pauls Kirke. Gifter sig med **Emilie Dorthea**, og får 2

børn, **Georg Gotfred Martin Flygenring** i 1883 og **Alvilda Laura Flygenring** i 1885. Resten ukendt.

d. 7. juni 1860 **Carl Ludvig Flygenring** i Skt. Pauls Kirke. Skæbne ukendt.

d. 10. juli 1863 **Laura Regine Flygenring** i Trinitatis. Skæbne ukendt.

d. 28. januar en unavngiven pige der er dødfødt.

Men det er **Fredrik Anton Flygenring** vi skal have fat i. Frederik er også snedkersvend, men også glarmester og forgylder og senere opvarter. (Tjener) Frederik er min oldefar. På et tidspunkt gifter han sig med Karen Marie Jørgensen fra Krummerup, Østre Flakkebjerg, Sorø. Her er måske forklaringen på Vordingborg turen? De får 6 børn sammen. Den første er født i Herstedvester, så det er måske mellemstationen til København.

d. 30. maj 1877 fødes **Laura Georgine Flygenring**. I 1917 gifter hun sig med **Carl Viggo Valdemar Petersen** og sammen får de **Svend Åge Petersen** i 1905 og **Karla Antonette Flygenring Petersen** i 1906.

d. 14. juli 1878 fødes **Carl Gottfred Flygenring** i København. Skæbne ukendt.

d. 28. april 1880 fødes **Anna Mathilde Flygenring** i København og hun gifter sig med et ukendt navn og d. 3. maj 1902 får de **Kaj Otto Flygenring** på fødselsstiftelsen i København. Skæbne ukendt.

d. 23. maj 1882 fødes **Ellen Marie Flygenring** i København, men hun dør d. 13. januar 1896

d. 10. januar 1886 fødes **Otto Frederik Flygenring** i Tårnby på Amager. D. 28. oktober 1906 gifter han sig med **Astrid Mary Petersen** fra d. 10. juni 1888. (Min farmor og farfar).

d. 1. december 1892 fødes **Elisabeth Marie Flygenring** der dør d. 6. december 1892.

Nu kigger vi på **Otto Frederik Flygenring**. Otto og Astrid får 3 børn.

d. 7. januar 1907 får de **Holger Otto Flygenring**. D. 20. december 1929 gifter han sig med **Ketty Zenia Henriksen** fra d. 17. august 1907. De forbliver barnløse og han dør d. 28. maj 1968 og hende d. 15. januar 1973.

d. 24. juni 1908 Får de min far, **Einer Jørgen Emil Flygenring**.

d. 5. september 1913 får de **Ellen Anna Margrethe Flygenring**, men hun dør d. 25. december 1920 af hjertebetændelse.

Min far, **Einer Jørgen Emil Flygenring** gifter sig d. 20. september 1930 med **Ella Edith Jørgensen** fra d. 25. december 1904. Sammen får de 1 barn. Einer dør d. 1. oktober 1979 og Ella d. 29. august 1986. Ella dør under et besøg på Bornholm.

D. 13. juli 1943 får de **Palle Emil Flygenring**. I 1964 er han flyttet til Bornholm og d. 25. marts 1967 gifter han sig med **Kirsten Marie Kristiansen** fra d. 4. september. 1945. Sammen får de 3 børn.

D. 17. marts 1970 får de **Kim Flygenring** der først er gift med **Kristina Svensson** fra Sverige. De får sammen **Mathias Flygenring**. Kim gifter sig senere med **Susan Henriette Johansen** og sammen får de 2 piger, **Sophia** og **Louisa** og er i dag bosat i Sverige.

D. 18. maj 1972 får de **Ronni Flygenring** der d. 10. juli 1999 gifter sig med **Liza Bolette Rønne Frederiksen**. Sammen har de et barn, **Lærke Flygenring**. Stadig bosat på Bornholm.

d. 25. december 1975 får de **Dina Flygenring** der d. 13. august 2005 gifter sig med **Michael Fanø**. Sammen har de 2 piger, **Malou Eva** og **Lucia Marie**. Bosat i Frederiksund.

Relationer til Bornholm.

I omkring 1810 udgør Johannes Holm Flygenring tjeneste på Chr. Ø. Som underkanonermath. Han må have haft sin kone med, da de får et barn, Frederich i 1811. Deres næste barn i 1814 er ikke født på øen, men i København, så han har nok kun været udkommanderet i nogle år.

Den næste tilvandring til Bornholm sker i 1870. Her ansøger Sophus Harald Flygenring sammen med en ven om tilladelse til at drive saddelmagerforretning i Rønne. Det får de, men allerede i 1874 er vennen rejst og Sophus anmoder om i stedet at få lov til at drive detailhandel. Det får han. I 1901 driver han isenkræmmerforretning i St. Torvegade 7 i Rønne, hvor han også har bolig. Omkring 1906 overdrager han forretningen til sønnen Axel Harald og går på pension. Hvor længe Axel driver isenkram ved jeg ikke helt, men på et tidspunkt bliver forretningen til Dansk Svensk Stål og nedlagt omkring 1985. En af Axels brødre, Thor, får en søn, Svend Thor Myhre Flygenring kommer i lære hos Sillehoved i Rønne og starter senere en herreekviperingsforretning i Rønne som Svend Flygenring og Co. Hvem Co er vides ikke endnu. Forretningen eksisterede i Store Torvegade 5 frem til hans død i 1964. Og som bekendt indvandrede jeg i 1963 og havde min forretning fra 1982 til jeg pensionerede mig i 2001, så lidt Flygenring på Bornholm har der da været.

Men det er så her vi er nået til i dag. I familien har vi haft skarprettere (bøddler) i mindst 3 generationer! Og mindst en sindssyg. Men vi har også haft søfolk og militærfolk, en hel del snedkere, både som svende og mestre. Nogle har været ansat på flådens værfter og mange har boet i Nyboder. En enkelt har sågar ernæret sig ved prostitution og en var straffefange. Vi har været i Tyskland, Norge, Sydsjælland, Nordsjælland, det indre København, Christianshavn, Tårnby, Amager, og Bornholm. Men prøver man at følge alle de andre grene hvilket vil være uoverkommeligt her, kan man se forgreninger til Island, Amerika, Tyskland, New Zealand og sikkert mange andre steder i verden. Når et par får både 6, 7, 8 eller sågar 9 børn og børnene fortsætter med samme antal, så forgrener det sig, trods den til tider høje børnedødelighed, sig jo eksplosivt. Hvornår navnet definitivt staves med y er det lidt svært at finde ud af, da det veksler i de forskellige kirkebøger, og den gang gik man ikke så meget op i den slags bagateller. Navne som både Holm og Mathiassen er forekommet, hvordan står lidt idet uviste.

Familiens våbenskjold er lavet af Hans Flygenring født i 1881. En kunstner i en af de andre familiegrene der en overgang boede på Bornholm. Han malede mange malerier fra øen. Han udførte skjoldet og fik det godkendt i Heraldisk Selskabs våbenrulle som nr. 121 for ham og hans agnater. (Det er os). Våbnet er såkaldt talende som en flyvende ring. Våbnets motto er "SOLI DEO GLORIA" hvilket betyder "GUD ALENE ÆREN". Tegning er oprindeligt i sort/hvid og er efterfølgende farvelagt af mig, ud fra de foreliggende oplysninger.

På min mødrene side er der ikke så meget spænding og dramatik. Min mor blev født i 1904 som datter af Christian Frederik Thorvald Jørgensen og Alma Edith Angelika, født Pedersen. Min mor døde på Bornholm i 1986. Christian og Alma blev gift borgerligt i 1903 hvor de også fik sønnen Thorvald Harry Bugge Jørgensen. Navnet Bugge stammer fra hans farmor der er født Bugge. De fik også en datter til, Alice der blev født i 1909 og døde i 1970. Thorvald emigrerede i nogle få år til USA i 1924 og vender hjem omkring 1930 hvor han gifter sig med Elna. Han dør i 1962. De får ingen børn, men Elna medbringer sønnen Erik Henningsen hvis fader er ukendt. Erik dør i 1989 og efterlader sig 5 børn. Christian og Alma bliver skilt omkring 1910-11. Christian formår i sit liv at bo på 33 forskellige adresser, Alma dog kun på 24 adresser. De sidste år af sit liv bor Christian hos sin mor hvor han dør som 54 årig af kræft. Han ernærede sig som urtekræmmer, inkassator og bestyrer. Hans far, Georg William Thorvald Waldemar Jørgensen var skibsfører som sin far igen, Mads Jørgensen. Alle disse stammer fra Holbæk. Og dog, lidt spænding viser der sig alligevel at være.

Min morfar, Christian Frederik Thorvald Jørgensen havde en søster, Anna Hansine Alvilda Jørgensen. Hun giftede sig med Carl Oscar Møller. Sammen fik de en søn, Herbert Oscar Begtrup Møller. Han giftede sig med Komtesse Eva Knuth af Knuthenborg. Eva var datter af Lensgreve Eggert Christopher Adamsen Knuth og Sylvia Mizpah Pio, datter af den legendariske Louis Pio, en af stifterne af socialdemokratiet. Derved er jeg i slægt med Lensgreve Adam Christoffer Knuth der i dag driver Knuthenborg Safaripark. Godt nok kun i 8 trin, men alligevel. Lidt kongelig har man vel lov at være.

Palle Flygenring

Svaneke d. 23. januar 2014

Svaneke d. 19. maj 2015

Svaneke d. 05 juni 2016



Våbenet er gengivet efter tegning til signet af kunstmaler *Hans Flygenring*, (f. 1881 i København) der også er den første, som har ført våbenet, og optaget i Heraldisk Selskabs våbenrulle som nr. 121 for ham og hans agnater. Slægten kendes her i landet fra ca. 1722. Våbenet er talende (flyvende ring).

Valgsprog: Soli deo gloria (Gud alene æren).